

2 CHARLES DE KERCHOVELAAN

Veel wielersfans zullen het gevoel herkennen: het wachten op de lente, op haar eerste zon én op haar koersen. In België, Vlaanderen en Gent betekent dat al gauw: de Omloop Het Nieuwsblad. Hier op de Charles De Kerchovelaan, waar Gert Steegmans in de Tour ooit nog Tom Boonen klopte, staat een bord dat dit gezonde ongeduld verbeeldt: de Omloop-aftelklok. Wie geregeld passeert, ziet de koers zo iedere dag een beetje dichterbij komen.



9 DE VERLORENKOST

Op het kruispunt van de Nederkouter en Verlorenkost is het altijd even stilstaan. Voor een behouden oversteek, maar misschien ook om een blik te werpen op Plum, de oudste nog bestaande fietswinkel van de stad. Hij werd gesticht in 1910 en is sinds 1930 op deze locatie terug te vinden. Van hieruit kan je bovendien de klimmersbenen testen: recht door de Jozef Plateaustraat in, of schuin rechts op de Sint-Kwintensberg (250m aan 8%).



SINT-PIETERSPLEIN

Zeker, het grootste plein van Gent staat bekend om zijn abdij en aanpalende kerk. Maar de gedachten van de fietsliefhebber zullen ook gauw afdwalen naar opgewonden renners, blinkende velos en een groot podium, liefst onder een koude voorjaarszon. Lange tijd werd hier immers de start gegeven van de Omloop Het Nieuwsblad (vroeger: Het Volk), en daarmee ook een beetje van het wieljaar. Met de Omloop begint de koers pas écht opnieuw.

1



JESSE VANDENBULCKE

Ze is dol op de fiets en pijnlijk aan de meel, zoals ze hier in Gent op het BK 2019 demonstreerde. Haar zoon-tje Fabian is vernoemd naar Cancellara. En op haar vijfde ontwikkelingsste moet het beste misschien zelfs nog komen. Aan Jesse's lockdown Journal video's te zien heeft Fabian de actieve genen van zijn moeder meegekregen, al is ook haar verloorde heel vaak op de fiets te vinden – hun huwelijk werd zelfs beklonken op de Kemmelberg!

Mijn leukste wielerevenement: Zonder twiffel, het grote wielerevenement 'BK 2019', aan de Watersportbaan waar ik de trui heb kunnen overerven in bijzijn van mijn familie. Ik vind het heel fijn om te koersen in de stad waar ik woon.

3 HET KUIPKE

Hier vlakbij, aan de andere kant van dit gebouw, daàr vertrekt de Omloop 2021. Het maakt van de Emile Clauslaan half gewijde grond. Maar wie wielrennen en Gent zegt, zegt natuurlijk ook zesdaagse; en wie in Gent zesdaagse zegt, zegt Het Kuipke. Toch is de Zesdaagse zelf nog ouder dan de plek waar ze altijd al (sinds 1927) aan verbonden lijkt. De eerste edities, vanaf 1922, vonden plaats op een demonteerbare piste in de Floraliënhal.



8 BLAARMEERSEN

Wat met sport te maken heeft in Gent, kan haast niet anders dan hier passeren. Niet alleen roeiers, lopers en zwimmers komen aan hun trekken in de Blaarmeersen, er werd ook al de nodige koersgeschiedenis geschreven. André Darrigade won een Tourrit aan de Watersportbaan, Jesse Vandenbulcke en Tim Merlier kroonden zich er tot Belgisch kampioen op de weg. En op het recent aangelegde crossparcours kunnen veldrijders hun hart ophalen.



ILJO KEISSE

Iljo werd in Gent geboren en is na achtendertig jaar in talloze reizen nog altijd volbloed Gentenaar. Acht keer de Zesdaagse winnen in je eigen stad, dan heb je de titel Keizer van Het Kuipke wel verdiend, zeker? Iljo Keisse deed het, in een carrière van al bijna twintig jaar - and counting, 49 medailles op de piste, 28 zeges in zesdaagse, en dan moest het koersen op de weg nog bijna allemaal komen. Daar won hij onder andere een etappe in de Ronde van Italië. **Mijn leukste wielerevenement aan Gent is:** Het grootste deel van mijn jeugd heb ik doorgebracht op de Blaarmeersen toen de wieleraan nog openlucht was en mijn vader er beheerder was. Ik kon er ravotten en stak ook wel een handje uit de mouwen indien nodig. Maar vooral: daar heb ik op de piste leren rijden.

4 CAFÉ DE MEERSBLOEM

Dat cafés en wielrennen goed samengaan heeft zeker niet alleen sportieve redenen, maar in het geval van De Meersbloem is dat wel zo. Ter hoogte van dit eeuwenoud café ligt de streep voor het sprintje van het 'Scheldepeloton', een groep fietsers uit het Gentse. De meest geliefde was de jonge Wouter Weylandt (†2011). Het café is gesloten, maar een gedenksteen herinnert alle fietsers hier nog aan hun veel te vroeg gevallen compagnon.



7 KORENMARKT

Voor de Ronde startte in Antwerpen, in Brugge of in Sint-Niklaas, vertrok het peloton decennialang, tot en met 1976, in Gent. Hier op de Korenmarkt vond in 1913, daags voor de allereerste editie, een plechtige ceremonie plaats. De effectieve start lag één dag later echter aan de Rooigemlaan. 'Heeren, vertrekt!', riep Karel Van Wijnendaele. Paul Deman was twaalf uur (!) en 324 km later de snelste op de wieleraan van Mariakerke.



6 SINT-JACOBS

Weinig dingen zijn in staat om fietsers zo erg te verdelen als een straat vol *kinderkopkes*. Kasseien doen het hart van flandriens en erfgoedwerkers sneller slaan, maar het bloed van pendelaars soms kolken. Voor een stad is dat geen eenvoudig dilemma. Met het oog op fietscomfort en veiligheid zijn in Gent heel wat kasseistroken heraangelegd of zelfs verdwenen. Wie zich wél graag in Parijs-Roubaix waant, kan hier z'n hart ophalen.



Het wielerseizoen begint niet toevallig in Gent. Tal van plekken in en rond de stad ademen fietsgeschiedenis. Stad Gent en Flanders Classics stelden een mooie fietsroute samen met heel wat wielerveetjes. Ontdek het zelf en fiets de GANDRIEN, een route van 40 kilometer voor iedereen.

Lees nog meer wielergeschiedenis of download de route als pdf of gpx-bestand.

DOWNLOAD DE ROUTE



STAD.GENT/GANDRIEN

Tekst en research: Lennert Devroey



Historische Huizen Gent

gent:



GANDRIEN

ONTDEK DE GENTSE WIELERGESCHIEDENIS OP DE FIETS



MET DE TIPS VAN ILJO KEISSE & JESSE VANDENBULCKE





GANDRIEN

ONTDEK DE GENTSE WIELERGESCHIEDNIS OP DE FIETS



BATAVIA BRUG



MIJN TIP
ARBEDPARK



KEIZERSPARK FIETSBRUG



ZOË BORLUUTBRUG



ANDRÉ DENYSBRUG



MIJN TIP
BLAARMEERSEN

